

**We zoeken voor vannacht
onderdak.
Weet jij een plek?**

B. Brecht, De goede mens van Sezuan





**Wanneer de oorlog
geen uitzicht meer
op vrede bood
Dan koos de soldaat
consequent
de heldendood**

**Legende van de dode soldaten,
B. Brecht**



Als ik je zeg hoe men
als hoer
bemint

B. Brecht, Raadgevingen van een
oudere hoer aan een jongere

**Vergeet niet dat het hier
om liefde gaat.**



**B. Brecht, Raadgevingen van een
oudere hoer aan een jongere**

Zij die weg kunnen, zullen weggaan.
Men mag hen niet smeken om te blijven.
Blijven zullen alleen zij die niet weg kunnen.



Zij die weg kunnen, B. Brecht

Grote mannen doen
alsof ze wijs zijn
en spreken heel luid - zoals de duiven
Grote mannen moet men eren
maar men moet hen nooit geloven.



Over grote mannen, B. Brecht



*Ik ben er domweg
niet meer bij,
weg uit je wereld,
als was ik je vergeten*

B. Brecht, Vragen

*Wat arm is, blijft arm
Het brood behoort aan de rijken*

Hitler-koraal, B. Brecht



***Waarom vrezen jullie
het vrije woord?***

B. Brecht, Angsten van een regime



*Mijn broer is veroveraar
Ons volk heeft gebrek aan ruimte
en grond en land krijgen,
is bij ons
een oude droom.*



Mijn broer was vliegenier, B. Brecht

Stront uw oorlog!



B. Brecht, Lied tegen de oorlog

***Geweld verzekert :
zoals het is, zo blijft het.***

B. Brecht, Lof der dialectiek



*Als de onderdrukking
toeneemt worden velen
ontmoedigd
maar hun moed
groeit!*

*B. Brecht, Ode aan
revoltionairen*



*Hongerlijder, wie zal je voeden?
Wil je een brood snijden,
kom bij ons*



Allen of niemand, B. Brecht

**Slaaf, wie zal jou
bevrijden?**

B. Brecht, Geen of allen





Grote mannen zeggen veel domme dingen
Zij denken dat mensen dom zijn
en de mensen, ze zeggen niets
en laten hen doen, zo gaat de tijd voorbij.

Over grote mannen, B. Brecht

**We zoeken voor vannacht
onderdak.
Weet jij een plek?**

B. Brecht, De goede mens van Sezuan

